

*Voor iedereen die ons kippen- en tuinproject een warm hart toedraagt:*

*De kippetjes zijn in aantocht!*



*Inmiddels zijn ze uit hun eitje gekomen en wonen nu nog even in Alverna. Het is nu nog te koud om buiten te lopen in een ren. Als de buitentemperatuur rond de 20 graden is mogen ze naar het buitenverblijf.*



*Er is de afgelopen tijd hard gewerkt door Theo Peters van Theo's Woodwork uit Overasselt. Samen met bevriende buurtgenoten en collega's heeft hij een mooi kippenhok gemaakt naar eigen origineel ontwerp om het woon-en leef-genot van onze bewoners op alle afdelingen van Aqua Viva te verhogen door hen te laten genieten van de levende dieren in onze tuin.*

*In het weekend van 13/14 maart wordt het hok geplaatst.*

*Rondom dit kippenverblijf zal de tuin dit aankomende voorjaar omgetoverd worden naar een belevingsgerichte tuin met eetbare vruchten. Zoals een appelboom, bessenstruikjes of aardbeien. Op iedere afdeling staat al een klein zaai-bakje om tomaatjes e.d. te kweken voor in de tuin. Ook worden de bestaande bakken binnenkort voorzien van fleurige bloemen, geregeld door onze gastvrijheidsmedewerkers. Op die manier hebben onze bewoners die niet met de kippen durven te 'knuffelen' ook een fijne plek om bijvoorbeeld te genieten van het zonnetje, onder het genot van een biologisch gekweekt tomaatje 😊*



*Onder het motto "Durf te vragen", volgt een vraag aan iedereen die dit project een warm hart toedraagt.*

*Het project is groter geworden dan in eerste instantie de bedoeling was. Daarom wil ik iedereen oproepen om nog een duik in het zakje te doen!*

*Wel graag doneren bij de receptie. De dames daar zullen het veilig opbergen en aan ons (Puck, Gerda, Lisa, Daniëlle, Kim H. en Betty) doorgeven. Dan kunnen wij weer verder met bijvoorbeeld meubilair rondom het kippenverblijf. 😊*